

Ik ben Katrien Rombouts , psychologe in het Openbaar psychiatrisch zorgcentrum Geel en mede-oprichtster van het bezoekerscentrum. “Passage”

Reeds van voor de start zijn we beginnen werken met ervaringsdeskundige gidsen. Zij staan naast mij en zullen elk hun verhaal vertellen. Griet Leysen zal iets zeggen over hoe we gestart zijn, Kristof Stubbers vertelt over hoe het bezoekerscentrum er uit ziet , Anny Victoria Janssen gaat wat dieper in op het gidsen zelf en tenslotte zal Bart Buyens de resultaten van ons onderzoek naar het effect van stigma op Geelse scholieren belichten.

De oorspronkelijke bedoeling van het bezoekerscentrum was de informatie over de eeuwenoude Geelse gezinsverpleging toegankelijk te maken voor een breed publiek. Maar daarnaast wilden we ook tonen wat psychiatrie vandaag betekent en mensen laten nadenken over vooroordelen en stigma.

Het bezoekerscentrum opende in mei 2015 haar deuren

Ondertussen zijn er 2600 bezoekers langsgesproken.

De mensen komen in groepen van rond de 20 personen. Het zijn vooral scholen en verenigingen en in mindere mate teams werkzaam in de GGZ of groepen uit onze eigen instelling.

Het succes overtreft onze stoutste verwachtingen en lijkt een schot in de roos voor zowel ervaringswerkers als bezoekers.

Ik wil mijn enthousiaste medewerkers dan ook graag aan het woord laten,